

# Nieuwsbrief Plusklas 5/6



*Daphne, Marijn  
Thijs, Maud, Sofia, Norah, Marissa, Stijn, Jarmo  
Ramon, Teun, Rick, Loes, Jorg*

Eindelijk was het dan 8.25 uur op vrijdag 25 oktober. De eerste nieuwsgierige gezichtjes stonden al voor het raam te kijken waar ze deze ochtend les zouden krijgen en welke juf er voor de klas stond. Nou, kom dan maar alvast binnen.

Omdat ik niet alle ouders gezien en gesproken heb wil ik jullie toch even laten weten hoe de eerste les verlopen is. Later dit jaar zal ik een verslag sturen van de eerste periode.

We zijn vandaag begonnen met 'Ik zit in het gras naast...' Voor de meeste kinderen waren het bijna allemaal nieuwe gezichten, maar al snel wisten we een hoop namen te onthouden. Daarna hebben we vragen gemaakt met de 5w's. Op de foto's zie je hoe de kinderen door de klas heen liepen en vragen aan elkaar stelden om elkaar beter te leren kennen. Sommige kinderen vonden het best een



beetje spannend. Maar we weten nu veel meer van elkaar.



Daarna kregen de kinderen de opdracht om een nieuwe naam te bedenken voor de Plusklas. Veel kinderen konden al woorden vertalen naar het Japans of Chinees. Maar of dat nou zo handig is als naam voor de Plusklas? Binnenkort horen jullie wie de winnende naam bedacht heeft!

In de pauze zijn we lekker met ons klasje alleen buiten geweest. De jongens gingen al snel voetballen en de meiden hingen aan het klimrek of liepen door de struiken (want dat mag bij ons op school). Het kletste en speelde al lekker met elkaar samen, ook al kenden ze elkaar nog geen twee uur.

Na de pauze werden de kinderen gekoppeld aan een maatje. Samen is er naar een onderwerp gezocht dat ze beiden leuk vonden en is er een hoofdvraag met deelvragen geformuleerd. Voor de volgende les is het de bedoeling dat de kinderen informatie hebben verzameld van deelvraag 1 en 2. Ook is het handig als ze boeken van de bibliotheek mee zouden kunnen nemen, zodat ze ook echt aan de slag kunnen tijdens de volgende les.

Aan het einde van de les hebben we nog even het spelletje commando gedaan. Het lukt de kinderen al aardig goed om te luisteren!

Ik zie alle kinderen weer op 8 november.

Groetjes juffrouw Marye



